

Jaargang 9, nr. 1, januari 2024

Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek

- » **Gebedsweek**
- » **Kerkbalans**
- » **Bijenkorf**
- » **Moldavië**



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Van de redactie

Het kan nog:

"Vulle heil en zegen in het nieuwe jaar."

Een goed begin van het nieuwe jaar met het "Baaken" op de deurmat van alle leden van PG Bathmen-Okkenbroek. Vrijwilligers uit Okkenbroek en Bathmen schrijven elke maand weer enthousiaste stukjes en maken prachtige foto's.

Nou, wat vind je ervan? Velen van jullie hebben nog geen abonnement. Dit is je kans om daar verandering in te brengen: stuur een mailtje naar redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl of om het nog makkelijker te maken **bel: 06 103 62 899** en het wordt geregeld.

Wij hopen dat u heeft genoten van de feestdagen die al weer achter ons liggen en met frisse moed het nieuwe jaar ingaat.

Heel veel leesplezier en blijf naar elkaar omzien.

Géke Veldwachter



Kijk ook eens op:
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
 Reacties kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 9, nr. 11, december 2023

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-7	Pastoresteam
8-12	Kerkrentmeesters Actie Kerkbalans 2024
13	Diaconie/ZWO
14	Van het kerkelijk erf
15	Bezinning en ontmoeting
16	Stiltepagina
17	In memoriam
18	Interview - Jan Bouwhuis
19	Interview - Joke Jansen
20	Wijze woorden - De kapper
21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

De beide kerken met een bijenkorf.
 De foto ondersteunt de actie Kerkbalans.

Beeldbewerking: Henk Broekhuis



Zes dagen en de zevende

De bijbel begint met het scheppingsverhaal. 'In het begin' heeft ook de klank van een grondslag: in beginsel is het leven zó bedoeld. Het grote refrein is dat God ziet dat het goed is. Onder de hoede van de hemel komt het leven op gang. Het krijgt doel en zin.

Wat een plezier spreekt er uit de dagen van de schepping. God gaat het steeds meer voor zich zien en schept met gulle hand. Hij roept een nieuwe werkelijkheid tevoorschijn door onderscheid te maken tussen licht en donker, hemel en aarde, droog land en zee. Alles om het leven mogelijk te maken, te beginnen met jong groen, zaden en vruchten. Voordat de zee gaat wemelen van leven en de aarde zich vult met alle soorten dieren en mensen, doet God iets anders: Hij roept de tijd tot leven.

Ordering: feesten

Op de eerste dag zet Hij lichten aan het hemelgewelf, als tekens die de feesten aangeven en de dagen en de jaren. De tijd is geen eindeloos iets of niets, waarin we doelloos rondobber. Op die manier kan tijd ons overspoelen of kan tijd verloren gaan. God brengt er orde in aan en wat noemt Hij als eerste? Feesten! Op gezette tijden mag het goede van het leven en van God gevierd worden. De dagen en de jaren krijgen hun rol en betekenis rond de feesten. Pas vanuit deze ordening krijgen ook mensen hun plek onder de zon, in de tijd. Op de zesde dag overziet God alles wat Hij gemaakt heeft en constateert: het is zeer goed. Maar dan moet de belangrijkste dag nog komen.

De zevende dag

Het werk is gedaan, de schepping is voltooid. God neemt rust. De zevende dag is de sabbat, de dag van ophouden en dan ook van rusten. Juist die dag zet God apart en Hij

zegt die. Hij weet van ophouden en geeft dat ook mee. In het vierde gebod klinkt het: Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Niet alleen voor jezelf, maar voor alle schepselen waarmee je verbonden bent.

Verplichte rust, dat voelde niet altijd voor iedereen als een zegen. Sommigen zullen zich nog de intense verveling herinneren. Niet werken en niet voor je laten werken. Geen ijsje kopen op zondag, vooral niet het leven vieren. Tegenwoordig ligt het anders. De 24-uurseconomie draait op volle toeren en we weten nauwelijks van ophouden. Burn-outklachten zijn niet van de lucht en als anderen ons niet opjagen, doen we het wel zelf. Daarmee gaat veel kwaliteit van leven verloren.

Vieren

De zevende dag is bedoeld om het zeer goede van de schepping en de Schepper weer te gaan zien en te genieten. Een feestelijke dag om eenvoudigweg te zijn, en alle zintuigen open te zetten. Dan kun je de aarde hopelijk weer als woonplaats van verwachting gaan ontdekken, dwars tegen onzalige ontwikkelingen in. Dit is iets om in saamhorigheid te doen. Niet voor niets zet God de feesten voorop in de tijd. Vieren gaat beter samen met anderen. Hoe dan ook wordt iedere week de sleur van werken en zorgen een dag doorbroken, en dus niet als het eigenlijk te laat is. De Schepper heeft het goed uitgekiend en geeft ons de menselijke maat. Het leven is goed!



Saar Hoogendijk is predikant van de Protestantse Gemeente Deventer.

[Dit scheppingsverhaal is in de Bijbel te vinden in Genesis 1:1-2:3.]



En de naam is ...

Ik weet niet of u bij de drie puntjes (...) die in de kop staan ook meteen aan de actie van voetbalclub Ajax moest denken. Maar dat was voor mij wel aanleiding om zo te beginnen. Ajax had de namen van spelers en speelsters op de shirts vervangen door drie puntjes. Omdat die namen veel te vaak gebruikt worden om haatberichten naar toe te sturen via sociale media. De drie puntjes nodigen uit om stil te staan bij wat het met mensen doet als hun naam zo misbruikt wordt.



Maar het kan ook anders. Ik hoorde het Wiegeliedje van Herman van Veen. Eigenlijk een wiegeliedje voor oorlogskinderen. Hij zingt: "Geef oorlogskinderen een naam, zodat ze dichterbij je zijn. Noem ze Remco of Charlotte, Jasperina, Boudewijn ... ". Een lied om nog eens terug te luisteren. Het

roept op om betrokken te zijn bij mensen en kinderen als het leed van oorlog, rampen en onrecht hen treft. Niet ver weg en op afstand maar door het geven van een naam komen ze opeens heel dicht bij.



We hebben net kerst achter ons. Het verhaal van het kind dat geboren werd in een stal. In Lucas 2 staat dat het kind na 8 dagen de naam Jezus kreeg, zoals de engel Maria had genoemd. In verhalen over Jezus komt de kracht van het noemen van een naam ook steeds weer naar voren. Hij riep zijn discipelen bij hun naam om met hem mee te gaan. Hij riep Zacheüs uit zijn boom omdat hij met hem wilde eten en naar hem wilde luisteren. En hij riep Lazarus weer tot leven door zijn naam te noemen.

Elkaar bij je naam noemen. Om elkaar te leren kennen en je met elkaar te verbinden. Daarvoor zijn namen bedoeld. En niet om haatberichten naar toe te sturen en elkaar te veroordelen.

Frits Mandersloot

Zij gaan nog even door ...

Een aantal mensen heeft aangegeven hun functie binnen de kerkenraad te willen verlengen. Het gaat om de volgende ambtsdragers:

- Elleke Brinkman (diaken)
- Jan Stegink (diaken)
- Rikie Oude Weernink (diaken)
- Ankie Borger (ouderling)
- Henk van der Kolk (ouderling)

Zondag 14 januari 2024 zal in de viering in Bathmen de herbevestiging zijn. De kerkenraad is blij dat Elleke, Jan, Rikie, Ankie en Henk zich willen blijven inzetten voor onze kerk.



Dank voor jarenlange inzet!

Jan Bouwhuis en Joke Jansen hebben jarenlang hun bijdrage geleverd aan onze kerk, als ouderling van dienst en als preekvoorzienaar. Ze hebben aangegeven daar nu mee te willen stoppen. We willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet en vonden dat ook een goed moment om ze eens extra in de kijker te zetten. Verderop in dit Baoken vindt u een interview met beiden.

Maar natuurlijk besteden we ook in de vieringen hier aandacht aan. Jan Bouwhuis zal op zondag 7 januari voor de laatste keer dienst doen als ouderling. En in de dienst van 14 januari zullen we aandacht schenken aan het afscheid van Joke Jansen. We zijn blij dat Annie Welgraven het vragen van gastpredikanten om voor te gaan wil voortzetten, zij heeft al ervaring opgedaan voor Okkenbroek.

Misschien wat minder zichtbaar maar zeker met zoveel inzet heeft Willy Bieleman jarenlang het kosterswerk bij rouwdiensten in Okkenbroek invulling gegeven. Ook zij heeft aangegeven daarmee te willen stoppen. Haar taken bij rouwdiensten in Okkenbroek zullen overgenomen worden door Hans Haverslag en Freek Kleiboer.

Hartelijk dank ook op deze plek voor de inzet van onze kerk en natuurlijk fijn dat er ook steeds weer mensen zijn die taken willen overnemen!

Kerkdiensten in 2024

In het Baoken van november is al wat geschreven over de veranderingen in de kerkdiensten per 1 januari 2024. De kerkenraad heeft in de vergadering van november besloten in te stemmen met het voorstel van de taakgroep vieringen. Dit betekent het volgende.

- We gaan over naar één viering per zondag. Concreet betekent het dat in Okkenbroek vieringen zijn op elke derde en eventuele vijfde zondag van de maand. En vieringen in Bathmen op de eerste, tweede en vierde zondag van de maand.
- Op bijzondere dagen zijn er extra vieringen, bijvoorbeeld op palmzondag (een extra dienst in Okkenbroek, in samenwerking met de Wereldwijzer), de tentdienst tijdens Okkenbroeksfeest en kerstmorgen.
- Tijdens de zomermaanden zal de aanvangstijd voor beide kerken 9.30 uur zijn. Voor Bathmen dan dus een half uurtje vroeger dan de Bathmense kerkganger gewend is.

Door deze aanpassing kunnen we de bemensing beter invullen en verdelen, hebben we minder gastpredikanten nodig en kunnen onze dominees (nog) beter en regelmatig in onze gemeente voorgaan.

We hebben afgesproken na een jaar te kijken hoe het bevalt.



Enthousiast (3)

In de vorige twee nummers van Baaken schreef ik over het enthousiasme dat ik in mijzelf voel als dorpsdominee van onze kerkelijke gemeente Bathmen-Okkenbroek: als een vis in het water, vrij als een vogel, zoemend als een honingbij. En die honingbij vliegt vaak de bijenkorf uit.



Arretjescake

Zo drink ik op dinsdag regelmatig koffie in het Noaberhuus in Okkenbroek. In de gezellige huiskamer daar zijn altijd wel zo'n twintig ouderen te vinden, die koffie of thee geserveerd krijgen van gastvrouw Betsie met altijd wel wat lekkers erbij. Op 12 december viel ik bijna letterlijk met mijn neus in de

boter. Want iemand had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en trakteerde op arretjescake. Ik kende deze lekkernij niet, waarvan meteen werd gezegd dat het nogal machtig was door het gebruik van veel boter. En dat maakte deze cake van koek en chocola dan ook zo lekker 😊.

Er komt een dominee voorbij

Nog voor ik de huiskamer binnenliep dacht ik Betsie te horen zeggen dat ik een echte dominee ben. En bescheiden als ik ben nam ik binnen het compliment meteen in ontvangst. Betsie vertelde echter dat in de huiskamer mijn komen aanfietsen al was gesignaleerd, waarbij iemand het gezegde van de dominee die voorbijkomt had genoemd. Kennelijk had iemand gevraagd of het wel de dominee was en toen had Betsie gezegd dat het echt de dominee was 😊.

Vijf maanden eerder had ik ondertussen inderdaad in het rolletje van de dominee die voorbijkomt meegedaan met de revue tijdens het dorpsfeest in Okkenbroek. "Wie is die man?" had iemand in het publiek gevraagd. "Dat is onze dominee" was toen gezegd. Ik heb in dit blad al eens eerder de vraag geschreven, die Hanneke ooit bij de kapper kreeg van een gemeentelid: "Wat doet Gert doordeweeks voor werk?" Dat van op zondag wist ze wel, maar verder ...?

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

Ik ben blij dat ik in mijn doordeweekse werk als dominee tijd mag besteden aan wat ik maar noem het 'onder de mensen zijn'. Meewandelen met Blommetje, boerderijbezoek, overleggen met vrijwilligers en professionals over de vraag hoe ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, optreden tijdens de Battumse Kermis – om een paar voorbeelden te noemen.

Als honingbij snuif ik daarbij op wat er in ons woon- en leefgebied speelt en dat is belangrijke stof voor wat ik in de bijenkorf doe. En doordat ik als honingbij van bloem tot bloem vlieg, ontstaan contacten en verbindingen waarvan mensen naar ik hoop kunnen zeggen dat er een dominee voorbijkwam. En dan niet in de klassieke betekenis daarvan om een doodstijding te brengen, maar juist om mee te helpen het leven in de brouwerij te houden. En daarbij te mogen bespeuren hoe de Levende in ons alledaagse bestaan aanwezig is.

Revue

Niet altijd ben ik als dominee aan het werk. Af en toe ben ik vrijwilliger in Cultuurhuus Braakhekke. In november een keer op een vrijdagavond als muntjesverkoper, toen de Revue daar speelde. En een dag later mocht ik daar toen samen met Hanneke gewoon deel uitmaken van het hooggeëerde publiek. Om te genieten van een prachtige voorstelling die voor en achter de schermen verzorgd werd door een grote groep mensen, waarvan ik er inmiddels wel een aantal ken door mijn rondvliegen als honingbij.

Ds. Gert Wijnstok 🇳🇱





Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81

predikant@kerkbatmenokkenbroek.nl

Elke dinsdag overdag is Hanneke Diermanse of Gert Wijnstok in Okkenbroek te vinden en tussen de middag in de consistorie van de kerk daar. Loop eens binnen!

In pastorale gesprekken hoor ik een scala aan verhalen, gedachten, ervaringen. Ieder verhaal is uniek, waarbij ik wel een aantal gemeenschappelijke thema's beluister: ouder worden, afscheid nemen, liefde, dankbaarheid, schuld.

In het boek 'k Zou zo graag een ketting rijgen' - Levensthema's voor kringgesprekken met ouderen, van Marion Boelhouwer & Peterjan van der Wal, Zoetermeer 2011, zie ik een aantal thema's op rij. Dit jaar pak ik een aantal van die thema's op.

Hoop en verwachting

Op het moment dat dit Baaken verschijnt is het nieuwe jaar net begonnen.

'Gelukkig nieuw jaar en de beste wensen' klinkt het tot ver in januari.

De laatste nieuwjaarskaarten druppelen binnen in de brievenbus. En goede voornemens zijn nog niet van de baan.

De een heeft zin in het nieuwe jaar en bruist van energie. De ander maakt zich geen illusies en ziet het jaar vol zorg tegemoet. Hoe zal het verder gaan?

Verwachting, hoop... wat is dat eigenlijk? Een kind heeft het leven nog voor zich, is verwachtingsvol: later als ik groot ben! Fantasieën, dromen, plannen, idealen, verwachtingen. Ouder geworden kijk je terug naar wat het leven je gebracht heeft. Je maakt als het ware de balans op. Wat goed was en mooi maar ook wat anders is gegaan dan je had gewild. Het leven heeft de eigen gang.

Je kunt als mens geen enkele verwachting meer hebben van het leven. Een gevoel van nutteloosheid overvalt je: 'niemand zit er meer op me te wachten'. Een ander is hoopvol gestemd voor de dag van morgen en verheugt zich op wat komen gaat. Hoop doet leven is een bekend gezegde. Is dat zo? Je kunt alle hoop verliezen en wat doe je als de dingen hopeloos lijken? Wat heb je nog te verwachten na dat verschrikkelijke bericht? Kun je iemand hoop aanreiken? En wat is hoop dan?

'Hoop' is dat ding met veertjes dat neerstrijkt in de ziel; het zingt een liedje zonder woorden, stoppen doet het niet - en nooit. *Emily Dickinson*

Hoop is iets dat je overkomt: 'ik kan het ook niet helpen en toch houd ik hoop', zeg je dan. Hoop wordt je gegeven. In de hoop stijgt je als het ware boven jezelf uit. Zomaar, ineens, kan daar toch weer die hoop zijn. Als je wel hoopt, dan durf je de toekomst tegemoet te gaan. Je volgt als het ware een onzichtbaar lichtje.

Hoop berust op vertrouwen, een stevige bodem onder ons bestaan waar je niet doorheen zakt, een oervertrouwen dat het leven anders bedoeld is en dat het hoe dan ook goed komt, met mij, met de ander en met deze wereld.

Als alles wanhopig lijkt, als alles verloren lijkt, kan het leven opeens in een nieuw perspectief verschijnen. Hoop, in onze harten gelegd. En het lied uit de Kerstnachtviering zingt in mij: 'Midden in de winternacht ging de hemel open; die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen'. Elke vogel, dat ding met veertjes, zingt zijn lied.

Ds. Hanneke Diermanse





Kerkbalans 2024

Ga mee !

De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans staat weer voor de deur. Tientallen vrijwilligers gaan in de periode 15 t/m 20 januari aan de slag om alle leden te benaderen voor de bijdrage 2024. In de week van 22 t/m 26 januari worden de formulieren met toezeggingen weer opgehaald.

In onze begroting staan tal van onderwerpen waar de bijdrage voor wordt gebruikt. Zoals voor ons pastorale team, de vele activiteiten rondom het jaarthema 'Ga mee', het houden van bijzondere diensten en het betrekken van de jeugd.

Daarnaast hebben we ook de (vaste) kosten van de kerkgebouwen, de pastorieën, de salarissen, maar ook missionaire en maatschappelijke projecten. Alles wat hoort bij een levende en vitale kerkelijke gemeente die naast een thuis voor gelovigen zeker ook deelnemer wil zijn in het gezamenlijke dorpsleven.

'**Ga mee**' is ons jaarthema. Daarmee borduren we voort op zeer diverse ontmoetingen die we als kerk hebben gehad met allerlei geledingen in onze dorpen Okkenbroek, Bathmen en ook Lettele.

We willen niet op een eilandje zitten maar deelgenoot zijn van het dorpsleven. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Aan veel gesprekken en ontmoetingen hopen we dit jaar een vervolg te kunnen geven. Het symbool van de bijenkorf met de bijen die uitvliegen naar de prachtige bloemen rondom is daar heel passend voor.

'**Ga mee**' is ook zeker van toepassing op de ontwikkelingen van de kerk in Okkenbroek. Er zijn belangrijke beslissingen genomen. De kerk blijft nog zeker vijf jaar functioneren voor onze vieringen. Dat gaat wel wat toekomstgerichte aanpassingen vragen. Een tweede Commissie Kerkelijk Erf Okkenbroek (CKEO2.0) is daar onlangs mee aan de slag gegaan. We hopen dat u mee gaat in dit proces.

'**Ga mee**' past natuurlijk ook bij onze Actie Kerkbalans. Waar zouden we zijn zonder jou? We proberen samen kerk, samen dorpskerk te zijn. Dat kunnen we alleen samen, ook financieel gezien. In vaktermen wordt de kerkelijke bijdrage van de leden het 'levend kapitaal' genoemd. Een term die niet zomaar is ontstaan. Het is de bijdrage die de kerk levend houdt. Letterlijk en figuurlijk. Levend en levendig.

Ga mee, we hebben jouw steun nodig. Mogen we daarop rekenen? Vul het toezeggingsformulier ruimhartig in, zodat we samen aan de slag kunnen. Ruimhartig zodat '**Ga mee**' handen en voeten krijgt.

Wij willen je alvast hartelijk danken voor de bijdrage!

De kerkrentmeesters



BEGROTING 2024

PROTESTANTSE GEMEENTE BATHMEN-OKKENBROEK

De begroting 2024 is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters op 8 november 2023 en door de kerkenraad op 13 november 2023. Het laat een tekort zien van € 56.430 als "Resultaat naar Algemene Reserve". Dat is inclusief € 20.800 te verwachten rendement uit de beleggingen.

Met deze begroting kiezen we voor behoud van het huidige kerkelijk leven met alle activiteiten die daarbij horen. Wel moeten we blijven werken aan een lager negatief resultaat.

Eventuele vervolgpunten vanuit het onderzoek Kerkelijk Erf Okkenbroek zijn niet meegenomen.

Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	€ 36.000	€ 34.700	€ 41.797
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 22.800	€ 20.950	€ 160
Opbrengsten levend geld	€ 164.650	€ 163.300	€ 171.331
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 16.400	€ 15.200	€ 24.288
Totaal baten A	€ 239.850	€ 234.150	€ 237.576
Uitgaven, kosten en lasten			
Kosten kerkelijke gebouwen	€ 61.400	€ 58.850	€ 49.935
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	€ 1.100	€ 2.100	€ 41
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties	€ 18.980	€ 17.000	€ 16.229
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 138.450	€ 130.300	€ 136.514
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 11.000	€ 11.000	€ 9.642
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen	€ 12.100	€ 11.900	€ 12.164
Salarissen en vergoedingen	€ 18.400	€ 18.650	€ 17.692
Kosten beheer, administratie en archief	€ 30.250	€ 27.550	€ 30.749
Rentelasten / bankkosten	€ 4.600	€ 5.500	€ 5.073
Totaal lasten A	€ 296.280	€ 282.850	€ 278.039
Operationeel resultaat (A)	€ -56.430	€ -48.700	€ -40.463
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	€ 0	€ 0	€ 187.056
Incidentele lasten	€ 0	€ 0	€ 0
Incidentele baten en lasten (B)	€ 0	€ 0	€ 187.056
Resultaat verslagjaar (A+B)	€ -56.430	€ -48.700	€ 146.593
Mutaties bestemmingsreserves / - fondsen			
Onttrekking bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ 714.270
Onttrekking bestemmingsfondsen	€ 0	€ 0	€ 0
Toevoegen aan bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ -506.196
Toevoegen aan bestemmingsfondsen	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves / - fondsen (C)	€ 0	€ 0	€ 208.074
Resultaat naar Algemeen reserve (D)	€ -56.430	€ -48.700	€ 354.667



Bijenkorf

Een van de leuke herinneringen aan mijn kindertijd is de woensdagmiddag waarop we – mijn broertje(s) en ik – af en toe met onze oma en tante mee mochten naar het centrum van Rotterdam.

Daar gingen we dan ook weleens naar een hele grote winkel, de Bijenkorf.

Vrije woensdagmiddag

Die vrije middag halverwege de schoolweek had sowieso iets magisch. De andere dagen moesten we 's middags ook naar school, tot half vier. Maar de woensdagmorgen was al lekker kort, tot maar twaalf uur. En dan brak een hele middag aan met tijd voor andere dingen. Het waren de jaren dat het eerste traject van de metro in Rotterdam net was geopend, destijds het kortste lijntje ter wereld van slechts 5,8 kilometer. Wanneer we, komend vanaf het Centraal Station, uitstapten op station Beurs onder de Coolsingel of het bovengronds gelegen eindpunt Zuidplein, krioelde het in mijn kinderbeleving van de mensen. En al die mensen, die op die stations als bijen door elkaar heen zwermden, vlogen dan uit in het overdekte winkelcentrum Zuidplein of over de verkeersvrije Lijnbaan. En daar nabijgelegen was ook – en nog steeds – de Bijenkorf.

Waarden

Nu we dit jaar in onze actie Kerkbalans spelen met het beeld van de honingbij en de bijenkorf, kwam deze herinnering in mij op en googelde ik wat rond in de geschiedenis en ontwikkeling van dit warenhuis. En zo las ik ook hoe het merk en de missie beschreven worden: "De Bijenkorf is het meest creatieve, inspirerende en duurzame warenhuis, waar iedereen zich bijzonder kan voelen. Deze missie is de leidraad voor alles wat we doen, voor onze gebouwen, evenementen, communicatie en medewerkers. We hebben vijf waarden, die samen het dna van de Bijenkorf vormen. Creatief, Persoonlijk, Open, Inclusief, Duurzaam."

Dat kunnen wij ook op onze website zetten, dacht ik toen: 'Dorpskerk Bathmen-Okkenbroek wil creatief, inspirerend en duurzaam zijn, een kerkelijke gemeente waar iedereen zich bijzonder kan voelen. Deze missie ... enzovoort ... , die samen het dna van onze kerkelijke plattelandsgemeente vormen.' En als onderschrift zouden we er dan bij moeten schrijven: 'In onze gemeenschap mag je komen

zoals je bent. Om eerlijk te zijn, vertellen we meteen: niet alles is altijd perfect en niet alles gaat altijd even goed. En dit beseffend zijn we daarom juist blij dat de oorsprong van het woord kerk 'van de Heer' betekent.'

Van de Heer

Dat laatste geeft namelijk heel veel lucht: de kerk is niet van jou of van de kerkenraad, de kerk is van de Heer! Niet dat dit een vrijbrief is om maar wat aan te rommelen en al helemaal niet als argument om ongemak snel weg te praten, want de Heer lost het allemaal wel op ... Wel vind ik het een verademing dat in de kring van onze kerkelijke gemeente met haar twee mooie kerkgebouwen figuurlijk en letterlijk ruimte is om te komen zoals je bent, om zeg maar mijn vrije woensdagmiddag gevoel uit mijn kinderjaren te beleven. De kerkelijke gemeente als plek waar je merkt dat je er niet alleen voorstaat. Een vrijplaats waaruit je ontroerd, getroost, geïnspireerd, bemoedigd weer wegvliegt om samen met mensen in jouw omgeving hoopvol en liefderijk vorm en inhoud aan het leven te geven.

Ik zag iemand al schrijven: Bijenkorfgemeente.

Draag jij ook **bij** aan deze bijenkorf?

Ds. Gert Wijnstok



Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun uw kerk met een periodieke gift

De vrijwillige bijdrage is vaak maar deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er is een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. De periodieke schenking heeft deze beperkingen niet. Het bedrag is geheel aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Er is geen drempel en geen maximum.

De belangrijkste kenmerken van een periodieke schenking zijn:

- De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
- De looptijd is minimaal 5 jaar.
- Gedurende de looptijd maakt u in elk jaar een vast bedrag over.



Rekenvoorbeeld:

U stelt voor uzelf een bepaald gewenst bedrag vast dat u als jaarlijkse bijdrage beschikbaar wilt stellen. We stellen dit bedrag op 100%. Wanneer uw inkomen valt in het 30% tarief dan kunt u het gewenste bedrag verhogen tot 142% zonder dat het u meer kost. Valt uw inkomen in het 50% tarief dan kunt u het gewenste bedrag zelfs verhogen tot 200% zonder dat het u meer kost. Daar zijn we als kerk erg blij mee natuurlijk. Bovendien weten we ons voor een langere periode door u gesteund en dat geeft een mooie basis in de meerjarenbegroting.



Wij geven u over de periodieke schenking graag alle informatie in een persoonlijk gesprek. Aarzel niet om ons te benaderen. Dit kunt u aangeven op het toezeggingsformulier, of door te bellen met Marian Jansen, telefoon 0570-551675.



Informatieavond op woensdag 31 januari

Kerk in Okkenbroek nog vijf jaar door, maar hoe?

De toekomst van de kerk in Okkenbroek staat regelmatig op de agenda van de kerkenraad Bathmen-Okkenbroek, in samenhang met de toekomst van de kerk in Bathmen.

Voor het in beeld brengen van de specifieke situatie in Okkenbroek is indertijd een Verkenningcommissie aan de slag geweest. Gevolgd door de Commissie Kerkelijk Erf Okkenbroek (CKEO) die wenselijkheden, mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart heeft gebracht.

Haar conclusies heeft de CKEO op 13 november jl. aan de kerkenraad gepresenteerd die daarop het besluit heeft genomen dat de kerk in elk geval nog 5 jaar beschikbaar blijft voor de kerkelijke vieringen. Daaraan gekoppeld gaat de huidige commissie verder onder de naam CKEO 2.0 om de aanbevelingen die zij heeft gedaan verder uit te werken. Zo staat een bankenplan genoemd met eenvoudige tot ingrijpende aanpassingen.

De herinrichting van de consistorie, de keuken, de wens van een invalidentoilet staan eveneens

*Namens de kerkenraad
Commissie Kerkelijk Erf Okkenbroek 2.0*

genoemd. Ook hier zijn verschillende scenario's mogelijk, elk met een eigen prijskaartje.

De CKEO 2.0 wil een ieder graag informeren over haar onderzoeksopdracht en over de verschillende (bouw)scenario's die zij gaat onderzoeken. Het is daarna aan de kerkenraad om er een beslissing over te nemen. Een (strakke!) tijdsplanning is in ontwikkeling.

De informatieavond is op **woensdag 31 januari** in Ons Centrum in Okkenbroek. Ieder die belangstelling heeft, kerkelijk betrokken of niet, inwoner van Okkenbroek of daarbuiten, is van harte welkom. De toekomst van de kerk in Okkenbroek is belangrijk genoeg om er aandacht en tijd aan te besteden!

We ontvangen u graag vanaf 19.45 uur met een kopje koffie of thee.

De aftrap is om 20.00 uur.

Van harte welkom!



Duurzaamheid, comfort, besparing

Drie begrippen die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. Of die soms zelfs tegenstrijdig lijken aan elkaar.

Toch ligt er, ook voor onze kerken, een uitdaging om de drie onderwerpen tot één geheel te maken. Zo zijn de grote ramen in de kerk van Bathmen aan de binnenkant voorzien van zogeheten 'achterzetglas' om daarmee de kou-val aanzienlijk te beperken. Het is succesvol!! Je kunt er prima toeven, ook al zit je wat dicht bij een raam. Zelfs hebben we de vloerverwarming al 1 graad lager kunnen afstellen. Zo komen duurzaamheid, comfort en besparing alle drie tot hun recht. Wat wil je nog meer.

Een vervolgstap is de aanschaf van een warmtepomp. De werkwijze van de huidige cv-installatie is niet echt zuinig te noemen. Aanpassing is, zeker met de huidige gasprijzen, aan de orde. Logisch om de combinatie met een warmtepomp dan meteen mee te nemen.

De kerk in Okkenbroek blijft nog zeker vijf jaar in functie voor onze vieringen, zo is onlangs besloten. Aanpassingen staan op het wensenlijstje. Ook daar nemen we onderwerpen als isolatie en verbetering installatie meteen in mee. Kijken wat er mogelijk en haalbaar is.

Zo staan duurzaamheid, comfort en besparing in gezamenlijkheid hoog op ons lijstje. Ook wij 'gaan mee' met de tijd.



KERK IN ACTIE

Kerk in Actie is de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, goed en geld. Kerk in Actie maakt deel uit van het netwerk van ACT Alliance. ACT staat voor Action by Church Together. Het is een wereld-wijde alliantie van meer dan 145 kerken en aanverwante organisaties uit meer dan 120 landen, opgericht om humanitaire hulp te bieden aan arme en gemarginaliseerde mensen. Eén van de landen die er bij aangesloten is, is Moldavië.



Moldavië

Het armste land van Europa. De werkloosheid was voor de oorlog in de Oekraïne al heel hoog en is er de laatste twee jaar niet minder geworden. Veel mensen gaan daarom voor kortere of langere tijd naar het buitenland om daar te werken en geld te verdienen voor hun familie. Er is sprake van ongeveer een kwart van de bevolking. Veel kinderen en de ouderen blijven achter in de dorpen die haast onleefbaar worden. De grootouders zorgen voor de jonge kinderen als zij dat kunnen natuurlijk. De kerken hebben er maar weinig geld en ook het aantal vrijwilligers is er erg schaars, toch proberen allerlei organisaties en kerken er voor hen te zijn. Jongeren worden speciaal getraind om



de eenzame ouderen te helpen. Moldoval Christian Aid ondersteunt kerkelijke gemeenten bij deze diaconale initiatieven. Alleenstaande ouderen worden nog steeds hard getroffen door de economische crisis en kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Zij zijn afhankelijk van anderen. Maar ook voor de mensen die ongeneeslijk ziek zijn is er vaak geen zorg voor handen. Gelukkig zijn er organisaties zoals Home Care, die zich al langere tijd inzetten voor thuiszorg bij deze zieken. In het nieuws van 14 december is gemeld dat Moldavië, net als de Oekraïne, gesprekken mogen voeren om tot de EU toe te treden. Dat wil niet zeggen dat toetreden morgen al gerealiseerd is. Er zullen nog vele jaren overheen gaan, voordat beide landen er de voordelen van zullen ondervinden.

De leden van de ZWO proberen nog steeds Moldavië in onze gemeente onder de aandacht te brengen. In de dienst van zondag 28 januari komt er daarom een gastspreker van Kerk in Actie om uit eigen ervaring te vertellen wat hij afgelopen jaar daar ter plekke heeft gezien en gedaan. Kom naar de dienst en laat u overtuigen dat er zinvolle activiteiten plaatsvinden. Met uw gift is er zeker nog meer mogelijk!

De ZWO



Ensemble Novas Trilhas

Op zondag 21 januari zal het Ensemble Novas Trilhas een concert geven in de Dorpskerk van Bathmen. Novas Trilhas bestaat uit vier enthousiaste professionele musici Annelore Horn – zang, Sander Eggen – gitaar, Meiko Meissner drums en percussie en Ines van Deursen – contrabas. Zij hebben zich na hun conservatoriumstudie verdiept in Braziliaanse muziek, taal en cultuur. Het repertoire van Novas Trilhas bestaat uit de bekendere Bossa Novas maar ook onbekendere samba's en andere genres uit alle windstreken van Brazilië. Zangeres Annelore Horn heeft Bathmense roots! Ze studeerde aan het Artez conservatorium in Zwolle en in Campinas (Brazilië).



Concert 21 januari 2024, Dorpskerk Bathmen.

Aanvang: 15.00 uur.

Toegang: € 17,50, Donateurs € 12,50.

Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.



www.muziekringbathmen.nl

Ingezonden aanbieding

Beste redactie,

Uit de nalatenschap van een goede vriend beschik ik over de bijzondere reeks *Phoenix Bijbelpockets* die verscheen tussen de jaren 1962 en 1970. De reeks bestaat uit 30 delen, 18 Oude Testament en 12 Nieuwe Testament. In de afzonderlijke delen worden steeds de oorspronkelijke Bijbelteksten op duidelijke wijze verklaard aan de hand van de oudste tot de meest moderne commentaren en tekstkritiek. Een rijk geïllustreerde en overzichtelijke bespreking van christelijke, Joodse, islamitische, filosofische en psychologische Bijbelverklaringen met als hoofdtitel: *Zoals er gezegd is over de Bijbel*.

Ik zoek hiervoor, liefst binnen de kerkgemeenschap Bathmen-Okkenbroek, een inhoudelijk geïnteresseerde om deze prachtige collectie aan te schenken. Belangstellenden kunnen zich bij mij melden.

Piet van der Klis
Kon. Julianalaan 1
7437 VB Bathmen
Tel. 0570-542171





Vrijdag 5 januari gaan we weer fijn **meditatief wandelen**.
Verzamelen om 10.00 uur in de Oostermaat bij de
parkeerplaats aan de Oostermaatsdijk.
Je hoeft je hiervoor niet op te geven.

Probeer het eens, je bent van harte welkom!

Elke zaterdagochtend wordt er **gemediteerd** om 7 uur 's ochtends in de kerk
van Bathmen.

Ook hiervoor hoeft je je niet op te geven.

Wil je meer informatie, bel dan Gerdien van der Sanden (06 39197157)

Woensdagavond 10 januari om 20.00 uur bespreken we weer een
tekst van **Jonathan Sacks** in dorpskerk Bathmen.



Zondag 21 januari is het weer tijd voor **Soup en Spirit**.

Je kunt per keer meedoen.

Bel voor meer informatie Ankie Borger (06 34648511)



Vrijdag 26 januari van 11 tot 12.30 uur staat **de stamtafel**
weer klaar in de noorderbeuk van dorpskerk
Bathmen en niet alleen voor 'vaste' stamgasten!

En hoera hoera, er is weer een **preek van de leek** en wat voor een!

Zondag 28 januari is de kansel van 16.00 tot 17.00 uur
voor **Jackie van Beek**, directeur-bestuurder van
Bathmens eigen Dijkhuis.

Na afloop drinken we nog een glas.



Koffie in de kerk

Elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur
in de kerk van Bathmen. De volgende keer is **19 januari**.
Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



W

*ees goed voor elkaar en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u in Christus
vergeven heeft.*

Efeziërs 4:32



Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21

Derk Jan Kleinen Traast



Na een mooi en lang leven op de boerderij is op 17 november gestorven **Derk Jan Kleinen Traast** 'van Slagman' op 91-jarige leeftijd.

Zijn hele leven is Derk Jan op zijn geboortegrond geleefd. Zijn vader stierf toen hij twee jaar was. Zijn moeder zette de boerderij voort en broer en zus hielpen al jong mee. Op 26 mei 1961 trouwt Derk Jan met Annie Buitenhuis. Samen worden zij ouders van drie kinderen: Ina, Henk en Jeannette.

Derk Jan heeft met aandacht en liefde gewerkt en geleefd. Boer in hart en nieren was hij en betrokken bij zijn gezin. Verjaardagen en feestjes sloeg hij nooit over. Familieman was hij, een lieve man en vader, opa en opa van de koetjes.

Ook het Naoberschap speelde een grote rol in zijn leven, hij stond altijd klaar om te helpen. Op zijn 15e jaar werd Derk Jan lid van muziekvereniging Orpheus en speelde hij bugel. Hij miste niet graag de repetities. Ook bij de serenades was hij van de partij. Zijn hele verdere leven zou hij lid blijven, meer dan 60 jaar.

Toen hij in mei te horen kreeg dat hij lymfeklierkanker had schrok hij maar berustte daarin. 'Ik heb een mooi leven gehad', zei hij. In vertrouwen dat Derk Jan rust en vrede gevonden heeft bij God hebben we afscheid genomen van hem. Vrijdag 24 november hebben we in het crematorium te Haarlo gedankt voor zijn leven én klonk er muziek van zijn geliefde Orpheus.

Ds. Hanneke Diermanse



Naar U

Dit is de eerste schuchtere groei,
een zich ontplooiën naar het licht.
Eéns is van liefde en geduld
de tijd vervuld,-
dan staat mijn stille tuin in bloei.
En elk aandachtig bloemgezicht
is toegericht
Naar U

Ida Gerhardt



Op zaterdagavond 11 november is rustig ingeslapen **Alie van Kuilenburg - Ekkelkamp** in de leeftijd van 94 jaar.

Tot het einde toe, de laatste 11 jaar alleen, woonde ze in haar mooie huis met grote tuin waar ze zo graag in vertoefde.

Geboren in Archem aan de voet van de Lemelerberg, na haar huwelijk in Almelo en sinds 1962 in Bathmen. Inmiddels een gezin met drie dochters. Moeder was gastvrij, energiek, graag op de fiets. Een lezer en met een ijzersterk geheugen.

Ze hechtte grote waarde aan gesprekken, ontmoetingen en op de hoogte blijven van haar naasten en de wereld.

Jarenlang lid van de plattelandsvrouwen, leeskring e.d. en de laatste jaren het geliefde eetclubje bij Braakhekke.

Na haar val en heupoperatie herstelde ze goed in Amersfoort in een zorghotel. Een ervaring waar ze dankbaar voor was en al gauw was ze weer thuis aan het oefenen.

Tijdens de afscheidsdienst in de dorpskerk Bathmen op zaterdag 18 november werd zij in liefde en licht herdacht waarna in kleine kring de verdere plechtigheden in het crematorium van Diepenveen plaatsvonden.

We zullen haar altijd betrokken en montere aanwezigheid missen moeder, oma, omi, familieleden, vrienden.

Namens de familie



BAOKEN januari 2024

Om te kunnen geven moet je kunnen ontvangen!

Jan Bouwhuis, een rasechte Okkenbroeker, heeft zich heel veel jaren ingezet voor de kerk in Okkenbroek. Alle reden om eens met Jan in gesprek te gaan.

Jan had zich (zoals altijd) goed voorbereid, ook voor dit interview. Hij had het aantal jaren in diverse functies netjes voor ons op een rij gezet.

Nadat hij zelf als jongetje trouw naar de zondagschool ging, sloot hij zich later aan bij de leiding. En zo groeide hij langzaam in het kerkenwerk.

Hij heeft jaren:

- catechisatie gegeven;
- in de zendingscommissie gezeten;
- was ouderling (met bijzondere opdracht); en
- verzorgde het "Open Venster" in Okkenbroek.

Op advies van dominee Kruihof ging Jan destijds een cursus volgen waardoor hij begrafenissen mocht leiden. Maar liefst 39 keer heeft Jan dit gedaan en daar denkt hij met dankbaarheid aan terug. In geval van een overlijden bezocht hij elke dag "het sterfhuis". Daarbij viel het hem op dat alle mensen gelijk zijn als zij in rouw zijn, uit welk nest zij ook komen! De herinneringen hieraan vindt hij zeer waardevol.

Ook ziet Jan de diensten die hij heeft geleid in "de Diessenplas" in Holten, "het Dijkhuis" in Bathmen en in "huize Salland" in Colmschate als de hoogtepunten in zijn (kerkelijke) leven. En heeft dus toch ook wel enkele uitstapjes gehad buiten Okkenbroek!

Jan vindt (ja vindt en niet vond) het begin en het eind van de dienst het allerbelangrijkst. Het krachtig uitspreken van "onze hulp is in de naam van de Heer" en het licht aansteken bij het Woord is voor hem onmisbaar. Wij, mensen, leven van het licht! De handgebaren die Jan erbij maakt, legt hij uit en doet het voor: met een open hand kun je de zegen ontvangen en alleen als je kunt ontvangen kun je ook geven!

Het bidden in de kerk doet Jan het liefst in stilte, geen gedoe met kaarsjes en gebedsintenties. Jan verheugt zich wekelijks op de zondag, het is een dag waarop hij in feest-

kleding mét stropdas en mooie schoenen naar de kerk gaat.

Jan is ervan overtuigd dat ook jongeren geloven ook al komen ze niet meer in de kerk en hebben ze kennelijk een andere beleving bij gemeente zijn. Hij vindt het zelf wel pijnlijk om langs een gesloten kerk in Okkenbroek te rijden maar de fusie van beide kerken is goed en Jan vindt dat Bathmen zich ruim heeft opgesteld.

De toekomst van de kerk in Okkenbroek was onzeker en het verder samengaan met bijvoorbeeld Colmschate – Deventer ziet Jan als mogelijkheid voor de toekomst.

Tot slot vertelt Jan nog een anekdote:

De dominee staat tijdens de catechisatie op en spreidt zijn armen alsof hij de zegen uit wil spreken.

Hij vraagt of iemand weet wat dat betekent. Na een lange stilte zegt een meisje: "handen omhoog of ik schiet". (Gelukkig hebben we dat nooit meegemaakt in de protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek).

Aan de rol als ouderling van dienst in de vieringen in Okkenbroek komt op 7 januari echt een eind. Jan zal het missen maar hij blijft positief, want "onze hulp is in de naam van de Heer".





Rekening houden met een ander!

Heel veel jaren zorgde Joke Jansen achter de schermen voor het regelen van gastpredikanten.

Een mooi scrabble-, wordfeud- of wordcrex-woord voor deze taak is preekvoorzieners.

Joke werd jaren geleden benaderd door ds. Beerthuis met de vraag of ze ouderling wilde worden. Gelijktijdig werd er ook gevraagd of ze het wedstrijdsecretariaat van de ponyclub wilde invullen. Daar ging toen haar voorkeur naar uit, omdat haar dochter Jolanda er veel plezier beleefde. Na vier jaar zou ze gaan kijken of er toch invulling gegeven kon worden aan de vraag van ds. Beerthuis. En zo begon Joke haar kerkelijke loopbaan, eerst als diaken. Daarna stopte ze niet, nee, zij ging door als kerkvoogd. (Tegenwoordig noemen wij dat kerkrentmeester).

In die periode pakte Joke ook de taak op om het kerkdienstrooster met gastpredikanten in te vullen. Als kerkvoogd was Joke 8 jaar actief. Daarna bleef zij jaar in jaar uit zorgen voor de zondagse gastvoorgangers. Toen Okkenbroek en Bathmen samengingen was het voor haar geen probleem om haar lange lijst met namen van predikanten, die zij inmiddels heeft opgebouwd, te delen met Annie Welgraven om zo beide kerken van gastpredikanten te kunnen voorzien.

(En zo heet deze taak ook wel preekvoorzieners...)

Joke heeft echt geen enkel idee hoeveel gesprekken zij ondertussen gevoerd heeft.

Eén ding is wel zeker: De predikanten wilden graag invulling geven aan haar vraag. Als de ene zondag niet past vragen ze of er nog andere zondagen open staan. Zij vinden Bathmen-Okkenbroek een zeer prettige kerkgemeenschap om voor te gaan!

Wat het leukste was van al het "belwerk"? Dat je herkend werd en men meteen wist wie er belde en waarom. En om dan die predikanten op zondag te ontmoeten. De contacten waren niet erg lang, maar er was wel vaak ruimte voor een persoonlijk woord.

Het gaf voldoening als er weer een afspraak gelukt was. Het moment van bellen vond altijd plaats tussen 9.00 en 10.00 uur. Waarom?

Joke hield altijd rekening met de mogelijke werkzaamheden van de te benaderen predikant.



P.S. Joke is ook al vele jaren contactpersoon en daar zijn we als kerk erg blij mee! Net als alle andere contactpersonen die in deze periode weer extra ingeschakeld worden. Dankzij jullie kan het vele kerkenwerk verdeeld worden en blijft de kerk zichtbaar in onze dorpen.

De kapper

Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen en zijn baard te laten trimmen. De kapper begon aan zijn werk terwijl ze ondertussen begonnen te praten. Er werden veel verschillende onderwerpen aangesneden tot ze uiteindelijk bij het onderwerp 'God' kwamen. De kapper zei: "Ik geloof niet dat God bestaat."

"Waarom zou je zoiets zeggen?", vroeg de klant.

"Nou, loop de straat maar op, dan zie je wel dat God niet bestaat. Leg me eens uit, zouden er zoveel zieke mensen zijn als God bestaat? Zouden er kinderen in de steek worden gelaten? Als God bestaat zou er geen lijden en pijn meer zijn. Ik kan niet geloven dat een liefdevolle God al deze dingen toelaat."

De klant dacht een tijdje na maar reageerde niet omdat hij geen discussie wilde beginnen. De kapper maakte zijn werk af en de klant verliet de zaak. Net nadat hij de zaak was uitgelopen zag hij aan de andere kant van de straat een man met lang, vies, geklit

haar en een ongetrimde baard. Hij zag er smerig en onverzorgd uit. De klant liep terug naar de zaak, ging naar binnen en zei tegen de kapper: "Weet je wat? Kappers bestaan niet."

"Hoe kun je dat nou zeggen?", vroeg de kapper verrast. "Ik ben hier en ik ben een kapper. Ik heb je net nog geknipt!"

"Nee!", riep de klant uit. "Kappers bestaan niet want als ze wel zouden bestaan zouden er geen mensen rondlopen met vies, lang haar en ongetrimde baarden, zoals die man daar buiten."

"Aha, maar kappers bestaan wel! Wat er gebeurt is dat mensen niet naar mij toekomen."

"Precies!", bevestigde de klant. "Dat is het punt! God, bestaat ook! Wat er gebeurt is dat mensen niet naar Hem toekomen."

Bron: www.inspire21.com

Vertaling: Esther Kooij



Lees op p.5 het nieuwe patroon voor onze Kerkdiensten, nu we vanaf 1 januari teruggaan naar één dienst per zondag in Bathmen of Okkenbroek. Uitzonderingen bevestigen de regel meteen deze eerste maand. Kijk daarom goed in het overzicht op p. 22.

28 januari Moldavië centraal

Op zondag 28 januari komt in Bathmen een spreker van Kerk in actie tijdens de kerkdienst uit eigen ervaring meer over het kerkelijk werk in Moldavië vertellen. Dat wordt de start van ons derde jaar dat we aandacht schenken aan het mooie werk van Kerk in Actie in Moldavië.

Week van gebed voor eenheid 2024

Dit jaar is het thema van de gebedsweek **'Heb God lief – en je naaste als jezelf.'**

De Week van gebed voor eenheid van christenen nodigt uit om ons te verdiepen in het verhaal dat Jezus vertelde over de barmhartige Samaritaan. Biddend leren we wat het betekent om anderen lief te hebben.

Een oecumenische werkgroep uit Burkina Faso heeft dit jaar het materiaal voorbereid.

Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar.

Zondag 21 januari in Lettele – 10 uur,
Dinsdag 23 januari in Okkenbroek – 19 uur,
Woensdag 24 januari in Lettele – 19 uur,
Zaterdag 27 januari in Bathmen – 19 uur,

ds. Hanneke Diermanse/Marijke de Brouwer
ds. Gert Wijnstok
Elsbeth Wubbe
Pauline Ypma/Marlies ter Horst

Welkom!



Oecumenisch Leesrooster

31 december zondag na Kerst

1 januari, 8e Kerstdag

7 januari, Epifanie

14 januari, 2e na Epifanie

21 januari 3e na Epifanie

28 januari 4e na Epifanie

4 februari 5e na Epifanie

Jesaja 61,10-62,3

Numeri 6,22-27

Jesaja 60,1-6

Jesaja 62,1-5

1 Samuël 3,1-10(18)

Deuteronomium 18,15-20

2 Koningen 4,18-21(22-31)32-37

Psalm 147,12-20

Psalm 8

Psalm 72

Psalm 96

Psalm 63

Psalm 111

Psalm 142

Galaten 3,23-4,7

Handelingen 4,8-12

Efeziërs 3,1-12

Romeinen 4,19-25

1 Korintiërs 6,11b-14

1 Korintiërs 8,1b-13

1 Korintiërs 9,16-23

Lucas 2,33-40

Lucas 2,21

Matteüs 2,1-12

Johannes (1,29-12,1-11)

Marcus 1,14-20

Marcus 1,21-28

Marcus 1,29-39



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.
Weet u welkom.

Driekoningen, zaterdag 6 januari

18.45 uur Dijkhuis Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse
collecte: Diaconie en kerk

Epifanie / 1e na Epifanie / Doop van de Heer, zondag 7 januari

10.00 uur Okkenbroek Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Oliebollen bij de koffie
Afscheid Jan Bouwhuis
collecte: Terre des Hommes

Zaterdag 13 januari

19.00 uur Bathmen Vesper

2e na Epifanie, zondag 14 januari

10.00 uur Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
Maaltijd van de Heer
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
collecte: Binnenlands diaconie

Zaterdag 20 januari

18.45 uur Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg

3e na Epifanie, zondag 21 januari

10.00 uur Lettele Dienst in BOL verband
met ds. Hanneke Diermanse en mevr. Marijke de Brouwer
Gebedsweek voor de éénheid van de Christenen
collecte: Missionair werk Nederland

Dinsdag 23 januari

19.00 uur Okkenbroek Vesper in BOL verband
Gebedsweek voor de éénheid van de Christenen

Woensdag 24 januari

19.00 uur Lettele Vesper in BOL verband
Gebedsweek voor de éénheid van de Christenen

Zaterdag 27 januari

19.00 uur Bathmen Vesper in BOL verbond
Gebedsweek voor de éénheid van de Christenen

4e na Epifanie, zondag 28 januari

10.00 uur Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
collecte: Moldavië

Zaterdag 3 februari

18.45 uur Dijkhuis Avondgebed met ds. Gert Wijnstok,
Maaltijd van de Heer
collecte: Diaconie en kerk

5e na Epifanie, zondag 4 februari

10.00 uur Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
collecte: Werelddiaconaat Bangladesh



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 620 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
 Martien Vermeulen
 Géke Veldwachter
Opmaak en Henk Broekhuis
eindredactie Wil Mandersloot
 Janneke van Schooten



Het volgende **Baoken**
verschijnt op
vrijdag 2 februari
Lever kopij uiterlijk
woensdag 17 januari
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum kopij inleveren vóór

1 maart	14 februari
5 april	20 maart
3 mei	17 april
7 juni	22 mei
5 juli	19 juni
6 september	21 augustus
4 oktober	18 september
1 november	16 oktober
6 december	20 november
10 januari '25	17 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ledenadministratie en aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage:	NL32RABO0373726511
Algemeen:	NL91RABO0305703714
ZWO:	NL60RABO0305737155
Diaconie:	NL94RABO0305703854



BAOKEN januari 2024

POLITIEK
OP DE
KANSEL?
KAN DAT
WEL...?

DOMINEE
DE HEER
GAAT 'T
NIET UIT
DE WEG!

ER KOMEN WEER VERKIEZINGEN AAN!
U VRAAGT ZICH ALS CHRISTEN NATUURLIJK AF:
WAT MOET IK STRAKS IN GODSNAAM STEMMEN?

WEL, LATEN WE EENS
KIJKEN WAT ENKELE
BIJBELSE FIGUREN
Zouden stemmen...



ADAM & EVA

GROEN-
LINKS

...MET LATER
'N RUK NAAR
RECHTS...



METHUSALEM

SOPLUS

MAAR
ALLEEN OMDAT
SOPLUS NIET
BESTAAT!



JESAJA

SP!

TEGEN
SOCIAAL
ONRECHT!



NEHEMIA

PVV!

EIGEN
VOLK
EERST!



JONA

PIRATENPARTIJ!

VOOR MEER PRIVACY!



NOACH

PARTIJ VOOR DE DIEREN!

NATUURLIJK!



PAULUS

SGP!

DUH!



JEZUS

IK GA HELEMAAL
NIET STEMMEN!

DAT MAG IEDEREEN
ZELF WETEN, TOCH?

"GEEF AAN DE KIEZER
WAT DES KIEZERS IS"
- TENSLOTTE.



NOU WEET
IK NOG
NIKS!

WAT IS PRECIJS
DE BOODSCHAP
VAN DIE PREEK?

"BIJ GOD KOMT IEDERE
PARTIJ AAN BOD!"

BLIJKBAAR!

